

**Vraag het aan Morya****Denk niet dat je zo nodig iets moet doen**

“Wanneer je aandacht naar mensen gaat, blijf dan rustig bij die aandacht. Het is belangrijk dat je wat tijd kan nemen om te luisteren naar anderen. Want het kan zijn dat je jezelf plaagt met iets te willen bereiken, met iemand, met jezelf, in een gesprek, en dat hoef je niet.

Het is niet omdat mensen problemen hebben en naar jou toe komen, dat jij zo nodig iets moet doen. Het is niet dat je verplicht bent om wat dan ook te doen. Zeker niet in een gesprek, zelfs niet in een therapeutisch gesprek, waar je het idee zou kunnen hebben dat alles van jou afhankelijk is; in werkelijkheid is dat niet zo.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”  
(uit hoofdstuk 6: ‘Wat God je wil tonen’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 109

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



-----  
-----